

VLECHTWERK



(BAD NIEUWESCHANS, BEERTA, BLAUWESTAD, DRIEBORG, FINSTERWOLDE,
NIEUW BEERTA, NIEUWOLDA, OOSTWOLD)



mei 2024

COLOFON

Pastoraat Nieuwolda-Oostwold

Pastor. T.J. Huizing-Piersma, Beneden Oosterdiep 132, 9645 LJ Veendam, tel. 0598 – 618674
tjhuizing@netvisit.nl

Pastoraat Reiderland

Dominee GW. vd Werff. Notarislaan 4, 9684 EJ Finsterwolde tel. 06-45630082, 0597-671942
driewerff@gmail.com

Plaatselijke Commissie (+Postadres)

Voorzitter Gerard de Groot, J.F. Zijlkerstraat 2, 9687 PV Nieuw Beerta 06 54730846
Scriba Jan Drewel, Polderdarsweg 2, 9944 TD Nieuwolda 06 12860823 pgdedollert@gmail.com

Ledenregistratie Geert Rademaker: geert.rademaker2017@gmail.com

Website: <https://dedollert.protestantsekerk.net/>

Kopij

Kopij voor het **juni** nummer kunt u inleveren tot en met **maandag 20 mei 2024 19.00 uur** bij KerkbladVlechtwerk@gmail.com.

Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de plaatselijke commissie en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 240 stuks. Vlechtwerk kost €7,50 per jaar; i.v.m. portokosten vragen we van postabonnees €45,- per jaar. **Diegenen die bijdragen aan Actie Kerkbalans (Vaste Vrijwillige Bijdrage) hoeven niet meer apart geld over te maken voor Vlechtwerk.**

Het Vlechtwerk kunt u ook **via mail** toegestuurd krijgen: Graag uw e-mailadres doorgeven aan redactie via KerkbladVlechtwerk@gmail.com Van deze digitale lezers vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kerkdiensten

De meest actuele informatie over de diensten vindt u op

<https://dedollert.protestantsekerk.net>

De website wordt actueel gehouden en regelmatig verschijnt er nieuwe informatie of een nieuw artikel. Neem een kijkje!

Vlechtwerk
Jaargang 6, nr. 59
mei 2024

Mei

'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' (De misschien wel de allerberoemdste regel uit de Nederlandse literatuur; kende u vast ook wel? van Gorter 1889)

alles in de natuur is losgebarsten, eind maart, begin april eerst heel voorzichtig lichtgroen en nu dan opeens is vrijwel alles groen, en groener! Bloesem en bloemetjes! buiten weer aan het werk, tuinbonen kapucijners peultjes aardappels mosterdzaad uitjes bloemenmengsel (bijtjes!) pastinaak, genieten van het buiten zijn....als het niet regent.

mei

deze tijd

gedenken, herdenken, vrijheid vieren.

maar ook

zo moeilijk in deze tijd om te geloven in vrede rust vrijheid; zoveel gebeurt er ver weg, dichtbij, nog dichterbij...., oorlog, conflicten, politiek gekissebis, wantrouwen, korte lontjes met grote ego's, het ik op 1, nostalgie, denken aan 'vroeger': ja vroeger, toen was toch alles beter, rustiger, beleefder, vriendelijker?....

Hebben we zelf iets in te brengen, wat hebben we in eigen hand?

De Demon - Gerrit Komrij

Het is een sport om met gestrekte vinger
Te wijzen naar de goeden en de kwaden.
Ik houd het liever bij de binnendringer
Die in mij zelf verlangt naar euvelheden.

Twee zielen huizen in ons en ze heten
Ons meestal-kwade en soms-betere ik.
Ik hoor ze altijd. In mij woedt hun vete.
Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik?

De vrede om ons is maar schijn van vrede.
Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede,
Ik word zó weer de ander die ik ben.

Zolang ik mijn gehate ik maar kén
En in de gaten houd ben ik niet bang.
Elk uur van lauwheid is een uur te lang.

In dit mei-Vlechtwerk veel informatie. Over het nu, over de toekomst; onze activiteiten, over websites, kerkbladen, apps, diensten “onder ons” en diensten samen met andere wijken. Samen doen, werken aan toekomst, afscheid van vertrouwde zaken website kerkblad
Loslaten, verder gaan, wennen, omarmen, niet meer wij-zij
We doen het samen

Namens de redactie, Marina

VAN UW PASTOR

Pasen is geweest en we zongen : Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Hoop tegen alle wanhoop in. En toch.... Het licht is sterker dan het duister. Pasen is één groot ondanks alles en toch. De zondag na Pasen ging het over het verhaal van Thomas die de wonden wilde aanraken. PKN voorman Rene de Reuver zegt: Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof. In de wonden en de trauma's aan weerszijden van het conflict in Israël en Palestina worden de wonden van Christus zichtbaar. En we moeten 'de Ander' altijd als mens blijven zien. Als kerk leren we dit verstaan vanuit Bijbelse grondwaarden. Juist met Pasen staan we erbij stil dat in de wonden en de trauma's de wonden van Christus zichtbaar worden. Wij zijn voor een blijvend staakt-het-vuren, voor vrijlating van de gegijzelden en voor een samenleving waarin iedereen in vrijheid, gelijkheid, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid kan leven. Laten we elkaars wonden aanraken, elkaars verhalen aanhoren. En kiezen voor humaniteit.” Ik kan het alleen maar met hem eens zijn. God vraagt ons om mens te zijn en mens te worden.

Ook zagen we thuis de indrukwekkende documentaireserie Once upon a time in Northern Ireland. Een echt goede serie die “the Troubles” zoals ze genoemd werden in Noord Ierland van beide kanten belicht. Als u de kans hebt, kijk deze serie terug op de NPO. Ik werd geraakt door de verhalen van deze mensen, zowel protestanten (unionisten) als katholieken waaruit de IRA voortkwam. Veel onschuldige slachtoffers aan beide zijde. Richard raakte me door zijn verhaal, dat zich afspeelde begin 70er jaren. Hij was blind en vertelde hoe dat gekomen was. Op de lagere school rende ik op ongeveer 3 meter afstand langs een uitkijkpost, en werd er een rubberkogel op me afgevuurd. Deze kogel raakte mijn neusbrug. Ik lag een paar weken in het ziekenhuis en dacht dat het door het verband kwam dat ik niets kon zien. Toen ik na een maand weer thuis was vroeg mijn broer weet je wat er gebeurd is? “Ja ik ben beschoten”, en hij vertelde me dat ik nooit weer zou zien. Avonds in bed huilde ik, en besepte dat ik mijn vader en moeder nooit weer zou zien. Ik dacht altijd dat die soldaat niet met opzet had geschoten. Toen ik eenmaal op volwassen

leeftijd achter zijn naam kwam, heb ik hem geschreven en gezegd dat ik hem graag wilde ontmoeten. Die ontmoeting vond ik erg spannend en ik zei tegen hem:

“Charles ik ga je niet van alles voor de voeten gooien, maar ik wil je graag vergeven.”

Charles antwoordde: “Richard, toen ik die kogel afvuurde voelde ik me gerechtigd om dat te doen, en ik voel me niet schuldig”.

Dat was niet de reactie die ik graag wilde horen, maar ik accepteerde het. Want weet je als je verzoening wilt, moet je geen vooropgezet beeld van je vijand hebben. Je moet ze nemen zoals ze zijn. Ik zou Charles aan een kruis kunnen nagelen, maar daar wordt mijn leven niet anders van. Het zorgt er niet voor dat ik weer kan zien, en ik word er niet gelukkiger door. Waar ik wel gelukkig van word is dat Charles en ik nu proberen vrienden te worden.

Hij is ook een mens, een vader, een opa. De mannen treffen elkaar elk jaar.

Zes jaar na hun eerste ontmoeting zei Charles: “Richard het spijt me echt.”

Sommige mensen zeiden tegen me; Charles had eerst excuses moeten aanbieden, maar dan waren we nooit vrienden geworden. Richard eindigde zijn verhaal met: “Vrede is een taai proces, maar je moet er aan blijven werken. Je weet nooit waar het toe leidt.”

“Elkaars wonden onder ogen zien”. Het is de enige manier om samen verder te kunnen. Verbondenheid en dialoog in plaats van vasthouden aan eigen gelijk en tegenover elkaar blijven staan. Hier geloof en hoop ik op bij de grote wereldproblemen, hoe moeilijk ook. “Vrede is een taai proces” als ook in het klein binnen onze PGOG, en in onze eigen familieverbanden.

We zijn op weg naar Pinksteren, waarin we gedenken dat we Zijn Geest hebben gekregen. De Geest van barmhartigheid, rechtvaardigheid, liefde en vertrouwen. Laat ons proberen te leven vanuit die Geest, je weet nooit waar het toe leidt.

Groet Tineke Huizing-Piersma

Afwezigheid predikant

Van 28 april t/m 12 mei heb ik vakantieverlof. In deze periode kunnen gemeenteleden uit Reiderland voor pastoraat een beroep doen op mijn collega Tineke Huizing-Piersma of contact opnemen met Jan Drewel.

Ds.Gert Wybe van der Werff

BIJ DE DIENSTEN

Gemeentezondag van De Dollert, 26 mei in Nieuw-Beerta

“**Leven naar het licht**” krijgt onze gemeentezondag op 26 mei als thema mee.

“naar het licht” kun je op verschillende manieren lezen; enerzijds: we komen ván Pasen, we weten van het licht dat sinds de Paasmorgen ons bestaan doortrekt en hoop geeft; anderzijds: we leven naar het licht tóé, heel ons doen en laten en ons verlangen richt zich naar het Licht. Zo hopen we op de eerste zondag na Pinksteren een vrolijke en bemoedigende viering met elkaar te hebben in Nieuw-Beerta.

Voor wie wil beginnen we met een **ontbijt** in het kerkje om 9.00 uur. Geef u/je je daarvoor op bij Gerard of Eri de Groot (Gerardeneridegroot@ziggo.nl of 0654730846/06 51536116).

Dan begint de **eredienst** om 10.00, waarin Wim v. Veelen het orgel bespeelt en de Cantorij van De Dollert de samenzang ondersteunt en eigen liederen laat horen. Ook het combo begeleidt ons bij de liederen tijdens het ontbijt en in de dienst.

“Licht” komt in meerdere liederen terug en in de lezingen uit Jesaja: Wanneer de mens leeft naar de goede voorschriften van de Heer, “dan breekt je licht door als de dageraad” (Jesaja 58:6-8). En in Matteüs: “Jullie zijn het licht van de wereld”; hoe de gemeente zelf licht mag zijn in de wereld, ziende naar het licht dat Christus is (Matteüs 5:14-16). Met de kinderen horen we een verhaal en bedenken hoe we zelf een zonnestraaltje zijn of kunnen zijn....

Na de dienst praten we na onder de **koffie, thee of limonade met eigen gemaakt gebak**.

Het programma wordt vervolgd met een **bezoek aan de middeleeuwse tuin** van de Stichting de Cleyne Hortus aan de overkant van de weg in Nieuw-Beerta. De heren Arthur van de Kamp en Ton Mulders zullen ons vertellen over de planten en kruiden van deze bijzondere tuin in het Oldambt (zie www.demiddeleeuwenoldambt.nl).

Afhankelijk van het weer genieten we hier of in de kerk een **eenvoudige lunch**. Neem in ieder geval een plu mee bij minder weer. Maar we gaan natuurlijk uit van een stralende zomerse dag. Rond 13.30 uur is het programma afgelopen.

Nadere bijzonderheden over de gemeentezondag geven we door via de zondagsbrieven.

De voorbereidingsgroep: Ko en Matty Blok-Bierens, Siemie Hut, de pastores Tineke Huizing-Piersma en Gert Wybe van der Werff

PINKSTERFEEST AAN HET OLDAMBTMEER 19 mei

De Pinksterdienst wordt ook dit jaar gehouden in sporthal "De Rietkraag", Binnenlanden 52, Oostwold (bij het Oldambtmeer) op

Eerste Pinksterdag, zondag 19 mei, 's morgens om 10:00 uur.

De dienst is voorbereid door de Pinksterdienstcommissie samen met voorgangers Ds. Bert Altena en pastor Tineke Huizing.

Het thema van de dienst is: **Feest van de Geest, ga mee!**

De gemeentezang wordt begeleid door muziekkorps Prins Hendrik uit Scheemda.

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het straatpastoraat Open Hof in Groningen. Straatpastoraat biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning op het gebied van zingeving en levensvragen aan dak en thuislozen. Om de huidige pastorale activiteiten te kunnen blijven bekostigen is uw bijdrage meer dan welkom.

Na afloop van de viering is er tijdens het koffiedrinken volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Iedereen is VAN HARTE WELKOM om deze bijzondere dienst mee te vieren.

De dienst is mee te luisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl bij Oostwold PG De Dollert.

Namens de pinksterdienstcommissie:

Eri de Groot telnr. 06-51536116 gerardeneridegroot@ziggo.nl

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT IN ACTIE

Happen & Trappen – 22 juni

De Dollert in Actie organiseert op 22 juni een Happen & Trappen tocht.

Dit betekent: fietsen en een lekker hapje onderweg bij stoppunten.

De actie wordt gehouden in het kader van ons doel voor Ethiopië.

We hebben weer een mooie fietstocht gemaakt, van ongeveer 38 km.

Deelname is gratis, maar aangezien dit een actie is om geld op te halen voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië hopen we natuurlijk op een financiële bijdrage bij start of finish.



Start en eindpunt: Ons Gebouw, Goldhoorn 6, Oostwold.

Starten kan tussen 10.00u en 12.00u.

We gaan ervan uit dat iedereen voor 16.00u. weer terug is.

U kunt zich nu alvast aanmelden bij:

Yvonne Drewel: y.drewel@gmail.com

Lineke Hut: lineke_hut@hotmail.com

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen!

COLLECTE TOELICHTING mei 2024

Wilt u deze doelen steunen, ook als u niet in de kerk kunt komen? Of wilt u een bepaald doel een extra gift geven? Maak dan uw gift voor de diaconie over op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen onder vermelding van datum en doel van de collecte. Giften voor kerk en jeugdwerk kunnen overgemaakt worden op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.

5 mei

1e collecte Kerk in Actie noodhulp Oekraïne

Vandaag vieren wij bevrijdingsdag. Niet iedereen leeft in vrijheid. We leven mee met mensen die lijden onder de gevolgen van oorlog en collecteren voor Oekraïne.

STEUN VOOR INWONERS EN ONTHEEMDEN Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking

2e collecte Kerk

3e collecte Diaconie

9 mei Hemelvaartsdag

1e collecte ISF Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.

2e collecte Kerk

3e collecte Diaconie

12 mei

1e collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

KERK-ZIJN VOOR EN MET ELKAAR Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

2e collecte Kerk,

3e collecte Diaconie actie vakantietas

De werkgroep Armoedebestrijding van onze PG Oost-Groningen gaat dit jaar weer aan de slag met Actie Vakantietas. Uiteraard kan er binnenkort weer speelgoed ingeleverd worden, maar er is ook geld nodig. Voor het kopen van de tasjes, het bekostigen van de tegoedbonnen die in de tasjes komen en voor speelgoed dat bijgekocht moet worden. Zo kunnen we kinderen die in armoede opgroeien vlak voor de zomervakantie weer verrassen met een goed gevulde Vakantietas!

19 mei Pinksteren

Sporthal De Rietkraag: 10 uur ds. A. Altena en pastor T. Huizing-Piersma

De collectedolen volgen nog

26 mei

1e collecte Kerk in Actie zending Bangladesh

Bangladesh GEMEENTEOPBOUW VOOR DORPSKERKEN In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap

2e collecte Kerk

3e collecte Jeugdwerk PGOG

AGENDA DE DOLLERT

Iedere donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de CantoRei in Ons Gebouw, Goldhoorn, Oostwold

di	07-05	10.00-11.30	Koffiedrinken in Ons Gebouw Oostwold
di	07-05	14.00	Moderamen PGOG De Verbinding Midwolda
di	14-05	18.00	Kerkenraad PGOG Ons Gebouw Oostwold
wo	15-05	20.00	Gespreksgroep bij Gerard de Groot, Nieuw Beerta
za	18-05	10.00-12.00	Inleveren spullen boekenmarkt Ons Gebouw Oostwold
ma	20-05	19.00	Insturen kopij Vlechtwerk
di	21-05	10.00-11.30	Koffiedrinken in Ons Gebouw Oostwold
do	30-05	19.30	Vergadering kerkrentmeesters PGOG in Ons Gebouw Winschoten
za	01-06	10.00-16.00	Kerkenpad Oost-Groningen vanuit Ons Gebouw Oostwold
za	01-06	10.00-16.00	Boekenmarkt Ons Gebouw Oostwold

COMMUNICATIE EN INFORMATIE BINNEN DE PG OOST-GRONINGEN

Vorige maand schreef ik in de kerkbladen dat we als PGOG graag aan de slag willen gaan met een gezamenlijk kerkblad, een gezamenlijke website en een kerkapp. Zoals gezegd zijn er verschillende manieren om dit uit te voeren en hier wilden we graag over in overleg met de huidige redactieleden en webbeheerders.

Op 3 april is er een overleg geweest tussen de webbeheerders. Als eerste lag de vraag voor: kiezen we voor één website met alle informatie over de PGOG en de wijken of komt er een nieuwe site voor de PGOG naast de websites die de verschillende wijken nu al hebben? Iedereen was het er unaniem over eens om de oude websites op te heffen en alle informatie onder te brengen op één nieuwe website. Op die nieuwe site zal iedere wijk een eigen pagina krijgen voor het plaatselijke nieuws. We spraken kort ook over de inhoud die op de site moet komen. 17 april zijn de webbeheerders aan de slag gegaan met de opmaak voor de website. Daarna zullen zij bij de verschillende colleges, werkgroepen en commissies teksten op gaan vragen om de website mee te vullen.

Op 4 april was er een bijeenkomst met de huidige redactieleden van de kerkbladen. Ook hier eerst de vraag: op wat voor manier gaan we aan de slag met een gezamenlijk kerkblad? Houden we de oude kerkbladen en geven we daarnaast een paar keer per jaar een gezamenlijk blad uit? Maken we een nieuw blad, met daarin enkel algemene informatie, waarbij de nieuwsbrieven een grotere rol krijgen voor het plaatselijke nieuws? Of gaan we één nieuw blad maken dat in de plaats komt van de oude kerkbladen? Alle aanwezigen waren voor die laatste optie. Dat betekent dus dat op termijn de huidige kerkbladen verdwijnen en we in de hele PGOG hetzelfde kerkblad krijgen. In dit blad zal al het algemene nieuws over de PGOG te vinden zijn en daarnaast krijgt iedere wijk een paar pagina's voor het plaatselijke nieuws.

We spraken daarnaast over de uitvoering van het blad (een glossy), over oplages, drukker, advertenties, kostenplaatjes, etc. Met andere woorden: de zakelijke kant. 25 april wordt er nagedacht over de inhoud en indeling van het blad.

De plannen die gemaakt zijn door de webbeheerders en redactieleden zijn besproken in en goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkrentmeesters hebben de financiële kant van de plannen doorgenomen en zijn daar ook mee akkoord.

Vorige maand schreef ik ook over het starten met een kerkapp. Er zijn een paar mensen gevonden die hiermee aan de slag willen gaan en zij zullen 1 mei voor het eerst bij elkaar komen.

Er zijn in de afgelopen maand dus al grote stappen gezet! Uiteraard moet er praktisch nog veel geregeld worden, wat de nodige tijd kost, maar er is veel motivatie om er samen iets moois van te maken. Dat gaat dus ongetwijfeld goed komen! Natuurlijk zal het voor iedereen in de gemeente even wennen zijn dat oude websites en kerkbladen gaan verdwijnen en er iets nieuws voor in de plaats komt. Maar we zijn er zeker van dat deze stappen ons zullen helpen bij het elkaar (beter) leren kennen en bij het zorgen voor een gevoel van eenheid. We zijn nu immers samen de Protestantse Gemeente Oost-Groningen en dat mogen we ook uitstralen.

Ruth Drewel
Projectleider communicatie
ruthdrewel@hotmail.com

Oproep: nieuwe naam gezocht!

Zoals u/jij hierboven kunt lezen, krijgt de PGOG op termijn één gezamenlijk kerkblad. Dat nieuwe kerkblad moet natuurlijk een naam krijgen. Omdat het voor ons allemaal een nieuwe stap in de samenwerking betekent, roepen we daarbij de hulp van alle gemeenteleden in. Hebt u/jij een goed idee voor een naam voor ons nieuwe kerkblad? Geef dit dan door aan Ruth Drewel of aan de eigen redactie. Ideeën kunnen doorgegeven worden t/m zondag 26 mei.

BOEKENMARKT OOSTWOLD – 1 juni

Zaterdag 1 juni organiseren we van 10.00-16.00 uur weer een boekenmarkt in en rond Ons Gebouw. Duizenden boeken kunnen dan tegen zeer scherpe prijzen gekocht worden! Daarnaast bieden we een ruime keus aan strips, tijdschriften, muziek, films en spelletjes en voor de kinderen is er wat speelgoed te koop. Ook kan er genoten worden van koffie/thee met heerlijk gebak en van huisgemaakte soep!

Inleveren

Er is de afgelopen maanden al aardig wat ingeleverd voor de boekenmarkt, maar er kan natuurlijk altijd meer bij! Wil jij / wilt u boeken (geen encyclopedieën), tijdschriften, lp's, cd's, dvd's, games, puzzels of bordspellen inleveren voor de markt? Dit kan op zaterdag 18 mei van 10.00-12.00 uur bij Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold).

Hulp gevraagd!

Het organiseren van de boekenmarkt kunnen we als commissie niet alleen en we zijn daarom op zoek naar hulp. We zoeken mensen die:
een taart of een pan soep willen maken voor de verkoop op 1 juni
zaterdag 1 juni vanaf 8.30 uur een uurtje willen helpen kratten/dozen met boeken naar buiten te sjouwen
zaterdag 1 juni een paar uurtjes of de hele dag mee willen helpen met de verkoop
zaterdag 1 juni om 16.00 uur mee willen helpen om alles buiten weer op te ruimen

Wil je helpen of heb je vragen, neem dan contact op met de boekenmarktcommissie via boekenmarktpgdedollert@gmail.com

Hartelijke groet, Paul Meijer, Marco Meijer, Rick Broenink, Yvonne Drewel, Ruth Drewel

DIACONIE Marktplaatskerk: PROJECT ETHIOPIË



Wat een succes is het geworden de actie Paasbroden voor Ethiopië!

In het maartnummer van alle kerkbladen van de PGOG deed de werkgroep diaconie van Winschoten een oproep om Paasbroden te bestellen ten bate van het project Noodhulp en rampenpreventie voor Ethiopië dat

wij als streekdiaconie samen met Kerk in Actie ondersteunen.

U heeft daar als gemeenteleden van de PGOG fantastisch op gereageerd. De bestellingen zijn massaal gedaan. We hebben via mail, telefoon en bestellijsten 125 broden mogen verkopen. De broden werden voor € 5,- te koop aangeboden. Het mooie was dat een sponsor de inkoop van de broden heeft betaald en dus de gehele opbrengst ten goede kwam aan het project.

Dat betekent dat we inclusief een paar extra donaties zo'n € 650,- kunnen bijschrijven voor het project. Geld dat de uitvoerders van het project heel goed kunnen besteden in Ethiopië. Het land kampt al jaren met langdurige droogte en heftige regenval op de verkeerde momenten. Veel oogsten mislukken daardoor. Veel mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. De broden werden op de zaterdag voor Pasen keurig door u opgehaald in Ons Gebouw. De werkgroep heeft over de smaak van de Paasbroden louter positieve reacties gehad. Al met al dus een zeer geslaagde actie.

Alle deelnemers aan deze actie nogmaals onze hartelijke dank.

Leo Deinum

Secretaris van de werkgroep diaconie Winschoten.

WERKGROEP DIACONIE "ARMOEDEBESTRIJDING"

OPROEP!

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers.

De werkgroep armoede bestrijding bestaat nu uit 3 personen: Henriette Sabajo-Hagg, Silvia Bakker en Dirkje Haan. We hebben hulp nodig.

Voor individuele actie krijgen we ondersteuning. Maar het zou mooi zijn als er nog 1 of 2 vrijwilligers deel zouden nemen in de werkgroep.

Wat doen we nu al: Actie voedselbank, Vakantietasjes voor kinderen. Kerstbonnen actie.

Deze drie acties zijn intensief om voor te bereiden en daar hebben we meer mensen voor nodig. Kom alstublieft ons versterken zodat we meer mensen blij kunnen maken. Ook kunt U vrijblijvend informeren wat het inhoudt.

informatie kun U krijgen bij Dirkje Haan. dirkjeaan@hotmail.com of tel. 0625231876

Dus meldt U aan. We hebben U nodig.

ACTIE VAKANTIETAS:

Spaart U alvast mee voor de **actie vakantie tas?**

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie.

Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter.

Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie willen wij vanuit de diaconie deze kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de kinderen

Net zoals voorgaande jaren mogen er weer spulletjes voor deze actie ingeleverd worden bij de verschillende kerkgebouwen, tijdens openingstijden van gebouw of tijdens kerkdiensten:

16 juni in Oostwold en 23 juni in Bad Nieuweschans. Verder van 16-30 juni bij leden van commissie of kerkenraad.

Of op de volgende adressen:

Ineke Dusseljee	Witte de Withstraat 32 Winschoten
Trijnie Haan	Jacob Catshof 16 Winschoten
Eky Kranenborg	Esborgstraat 26 Scheemda
Ben Boven	Esdoornlaan 38 Scheemda
Dirkje Haan	Hamrikkerweg 60 Nieuw scheemda
Anja Meijer	Zwarte weg 2 Midwolda

Tips voor het vullen van de tasjes:

stoepkrijt	knikkers
spelletjes	waterpistool
knutselspullen	leesboek
pennen/stiften/schriften	vakantie-doeboek
gekleurd papier/tekenpapier	kleurboeken
stickers	puzzelboekjes.

voor jongens en meisjes t/m 12 jaar. Het moet wel in een rugzak passen

Maakt u liever een gift over voor deze actie, dan kan dit worden overgemaakt op de bankrekening van de diaconie PGOG

Het nummer is NL21 ABNA 0127476709. Graag o.v.v. actie Vakantietas.

U kunt de spullen voor de vakantietas tot zondag 30 juni inleveren.

We hopen zo met elkaar veel kinderen in het Oldambt blij te maken!

WERKGROEP DIACONIE "BUSREISJE 2024"

Op 12 juni en 18 september organiseert de diaconale werkgroep Omzien naar Elkaar samen met de plaatselijke diaconale werkgroepen, een busreis voor iedereen die het leuk vindt om met elkaar op stap te gaan.

De bestemming is op beide dagen het Museum Klooster Ter Apel. Daar is een rondleiding en we drinken er koffie/thee met wat lekkers erbij. De reis wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Mensen die mee willen, kunnen één van beide data kiezen en daarmee kiest u ook de opstapplaats en de locatie van de broodmaaltijd.

Kosten

De eigen bijdrage is dit jaar €15.- Betalen kan (contant) op de dag zelf.

Mocht deze bijdrage een bezwaar zijn, laat het ons weten.

Opstapplaatsen

- 12 juni: 12:45 uur, Marktplaats Winschoten, achterzijde van Ons Gebouw. Dit is ook het eindpunt van de busreis (ca. 17.30 uur) en de broodmaaltijd is in Ons Gebouw in Winschoten (Schönfeldplein 7a).
- 18 september: 12:45 uur De Ontmoeting, Kerklaan 32 in Scheemda. Dit is ook het eindpunt van de busreis (ca. 17.30 uur) en de broodmaaltijd is in De Ontmoeting in Scheemda.

Aanmelden

Bij de aanmelding opgeven op welke datum u mee wilt. Opgave voor het reisje op 12 juni kan tot 1 juni, voor het reisje op 18 september tot 1 september.

Aanmelden kan via e-mail of telefoon bij:

Janny Garst: tel. 0597-551509, e-mail: jtgarst@hotmail.com

Eky Kranenborg: tel. 0597-592011 e-mail: coos.eky@gmail.com

Henny Muller: tel . 0597-413647 e-mail: hennymuller@ziggo.nl

Let op: Opgave bij Henny Muller kan tot 25 augustus.

Ook nog:

Heeft u geen vervoer naar de opstapplaats? Laat het ons weten, dan proberen wij dat te regelen.

De bestemming is gedeeltelijk toegankelijk met een rollator. Er is een lift en een invalidentoilet. Als u een rollator meeneemt, horen we dat graag bij uw aanmelding.

Wilt u ook doorgeven of u een museumjaarkaart hebt?

KERKENPAD OOST-GRONINGEN – ZATERDAG 1 juni



Op zaterdag 1 juni zijn van 10.00-16.00 uur weer veel kerken, torens en een synagoge in Oost-Groningen geopend voor het publiek. Op die dag wordt namelijk voor de 9e keer het Kerkenpad Oost-Groningen georganiseerd. Ook onze kerken in Nieuwolda, Oostwold, Bad Nieuweschans en Finsterwolde zijn deze dag weer geopend. Daarnaast doen ook verschillende andere kerkgebouwen van onze Protestantse Gemeente Oost-Groningen mee! Zo kunt u/jij een bezoek brengen aan de kerken van Scheemda, Nieuw Scheemda, Meeden en Midwolda. Een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met deze kerkgebouwen!

In de deelnemende gebouwen zijn vrijwilligers aanwezig om bezoekers te verwelkomen, rond te leiden en vragen te beantwoorden. In sommige kerken worden bovendien extra activiteiten georganiseerd. Denk aan een expositie, een boekenmarkt of een miniconcert. Bezoekers kunnen gebruik maken van een van de fietsroutes van de organisatie of zelf voor auto of fiets een route bedenken langs de verschillende kerken. Een overzicht van deelnemende gebouwen, extra activiteiten en fietsroutes is te vinden op kerkenpadoostgroningen.nl.

BIJBELLEESROOSTER MEI

1	woensdag	Psalm 107:1-9	
2	donderdag	Psalm 107:10-22	
3	vrijdag	Psalm 107:23-32	
4	zaterdag	Psalm 107:33-43	Dodenherdenking
5	zondag	1 Johannes 4:1-10	Bevrijdingsdag
6	maandag	1 Johannes 4:11-21	
7	dinsdag	1 Johannes 5:1-12	
8	woensdag	1 Johannes 5:13-21	
9	donderdag	Psalm 47	Hemelvaartsdag
10	vrijdag	Handelingen 1:1-14	
11	zaterdag	Handelingen 1:15-26	
12	zondag	Leviticus 23:1-14	
13	maandag	Leviticus 23:15-22	
14	dinsdag	Leviticus 23:23-36	
15	woensdag	Leviticus 23:37-44	

16	donderdag	Leviticus 24:1-9	
17	vrijdag	Psalm 104:1-23	
18	zaterdag	Psalm 104:24-35	
19	zondag	Handelingen 2:1-13	Pinksteren
20	maandag	Handelingen 2:14-24	
21	dinsdag	Handelingen 2:25-36	
22	woensdag	Handelingen 2:37-47	
23	donderdag	Deuteronomium 4:41–5:5a	
24	vrijdag	Deuteronomium 5:5b-21	
25	zaterdag	Deuteronomium 5:22-33	
26	zondag	Deuteronomium 6:1-9	
27	maandag	Deuteronomium 6:10-25	
28	dinsdag	Handelingen 3:1-10	
29	woensdag	Handelingen 3:11-26	
30	donderdag	Handelingen 4:1-12	
31	vrijdag	Handelingen 4:13-22	

COMMISSIE BEZINNING & CULTUUR / AGENDA OVER DE BRUG MEI 2024

De blz. verwijzen naar het magazine 2023-2024

Zie ook: <https://www.facebook.com/overbrug>

Meditatief dansen blz. 29

15 mei 10-11.30 uur in de Ontmoeting, Scheemda

29 mei 10-11.30 uur in Irene, Winschoten

1, 8 en 15 mei blz. 27

Van de stilte en de troost, Stefanuskerk Finsterwolde 9.00-10.00 uur.

Info & aanmelding: Mark Hage en ds. Gert Wybe van der Werff

14 mei blz. 5

Wijkresto, gebouw Leger de Heils, inloop vanaf 16.30 uur

Kosten € 5, -pp, info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

15 mei blz. 22

Filosofen over actuele thema's 20.00 uur Ons Gebouw Winschoten, info & aanmelding ds. Bert Altena

17 mei blz.7

Wereldkeuken in Ons gebouw Winschoten 17.30-19.30 uur, kosten € 15, -pp. Aanmelding bij Jenneke Ploeger

28 mei blz.5

Wijkresto 17.30 – 19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, inloop vanaf 16.30 uur

Kosten € 5, -pp, info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude

26 mei blz. 13

Creadienst om 9.30 uur in De Ontmoeting in Scheemda

1 juni

Kerkenpad Oost-Groningen van 10-16 uur, ruim 30 kerken zijn open. Voor meer info zie: <https://kerkenpadoostgroningen.nl>

2 juni blz. 10

Excursie synagoge Groningen en rondleiding door de oude Joods buurt.

Op 30 mei is de voorbereidende avond. Opgave is niet meer mogelijk, de activiteit is volgeboekt.

COMMISSIE KERK NIEUWOLDA

Beste lezers,

Muziekfestival in de Woldkerken op 8 juni 2024:

De voorbereiding voor een muziekfestival in de vier kerken: Oostwold, Nieuwolda, Midwolda en Finsterwolde, het belooft echt een leuk programma te worden, later meer hierover.

Zoals het er nu uitziet zullen er in vier kerken optredens zijn: In Midwolda: Olaf Vos, Alex Vissering en Ludolf Heikens op het orgel; in de dorpskerk Nieuwolda: Linda Nijland en Bert Ridderbos; in de kerk in Oostwold: Diederik Nomden en in de kerk van Finsterwolde: Northern Concert. Tickets kunnen ruim voor het festival worden besteld, informatie daarover volgt.

Zomerexpositie en openstelling kerk: we zijn bezig een zomerexpositie te organiseren en de kerk vanaf april weer open te stellen op de zaterdagen en de zondagen.

Open monumentendag: op 14 en 15 september worden de open monumentendagen georganiseerd.

Groet de Kerkcommissie, (secretariaat: gerda.wierenga@ziggo.nl)

CULTURELE WERKGROEP KERK VAN FINSTERWOLDE

De volgende activiteit staat op de agenda:

11 mei	10.00 - 16.00	Orgeldag
11 mei	10.00 - 12.00	Stekjes ruildag

Orgeldag

Elk jaar organiseert Stichting Hinsz-orgel Leens een orgeldag in Noord-Nederland. Dit jaar is dat op zaterdag 11 mei. Ook het orgel in de Stefanuskerk wordt dit jaar weer bespeeld door diverse organisten.

Bent u een liefhebber van orgelmuziek of wilt u gewoon een keer horen hoe een orgel klinkt? Dan bent u van harte welkom.

Zodra de stichting het rooster bekend maakt waar en wanneer organisten aanwezig zijn, wordt het rooster voor wat betreft de Stefanuskerk geplaatst op de Facebookpagina van Culturele Werkgroep Stefanuskerk Finsterwolde.

Voor meer informatie over de orgeldag kunt u ook terecht op: www.hinszorgelleens.nl

U bent van harte welkom van 10.00 – 16.00 uur.

Stekjes ruildag



Op zaterdag 11 mei organiseren wij een stekjes ruildag (geen verkoop!) bij de Stefanuskerk aan de C.G. Wiegersweg in Finsterwolde.

Heb je stekjes van tuin- of kamerplanten of jonge plantjes van bijv. tomaten of courgettes over? En wil je deze ruilen?

Kom dan tussen 10.00 – 12.00 uur naar de Stefanuskerk.

In de kerk is koffie en thee verkrijgbaar voor een klein prijsje en ondertussen kan je ook nog genieten van orgelmuziek omdat deze dag Orgeldag is.
Komt allen! Jullie zijn van harte welkom!

Openingstijden kerk:

in de periode van 1 april t/m 31 oktober is de Stefanuskerk in Finsterwolde open op donderdag tot en met zondag van 10.00 - 17.00
U kunt rustig even kijken, zitten, er zijn.

Werkgroep Culturele Activiteiten Stefanuskerk Finsterwolde

ARTI VOCALI



Concert Kamerkoor ARTI VOCALI
Zaterdag 1 juni 2024 om 20.00 uur

Kathedrale koormuziek in de Marktplaatskerk
Een muzikale reis langs vele Europese kathedralen, met werken van Sweelinck, Fauré, Bruckner, Brewer, Monteverdi, Rachmaninov, e.a.

Harmonium Wim Westerman
Dirigent Jelke Hamersma

Zie www.artivocali.nl of www.facebook.com/artivocali
Entree € 10,00

SPREUKEN.....

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert...
Onderstaande zienswijze over vrijheid zag ik op het wereldwijdeweb:

*Vrijheid heeft niets te maken,
met zomaar alles kunnen zeggen
Vrijheid is het recht jezelf te zijn
zonder dat uit te hoeven leggen*

Heeft u ook zo'n spreuk, gezegde die u aanspreekt? Tot nadenken of misschien tot discussie stemt? Wilt u die delen? Stuur u die dan naar de redactie, er is altijd wel een plekje in ons Vlechtwerk.

.....EN GEDICHT.....

TWEE MINUTEN STILTE; GEBED VAN EEN NAOORLOGSE GENERATIE.

Elk jaar weer neem ik de stilte in acht
Elk jaar weer, want dat wordt van mij verwacht.

Twee minuten stilte, gedachten zweven rond
Twee minuten stilte geen woord verlaat mijn mond.

Er is zoveel te vragen over tijden, leeg en stil
Er is zoveel te vragen, maar ik blijf angstvallig stil.

Begrijpen kan ik het niet, want ik heb het niet meegemaakt
Begrijpen kan ik het niet, maar het heeft me diep geraakt.

En het gebeurt opnieuw, discriminatie, rassenhaat
Het gebeurt opnieuw en misschien is het al te laat.

Voor de doden twee minuten, maar er sterven er steeds meer
Voor de doden twee minuten, elk jaar slechts één keer.

Help ons lieve God, wij voelen ook de pijn
Hoe lang nog lieve God, voor wij voorgoed stil moeten zijn?

ingestuurd door Joop Schuring

25 jaar Rehoboth 13 maart 1999

Opstelling aanvang : Catechisatieles.
Spelers zitten in carré-vorm dicht tegen elkaar aan.

VERTELLER
(Hommes)

Inleiding 1963-64

Het was rond 1970 dat de Evangelisatievereniging en de Nederlandse Hervormde Kerk besloten om samen te gaan en verder te werken als Hervormde gemeente. (mede financiële situatie). De wekelijkse kerkdiensten verder te houden in de kerk. Hierdoor werd het kerkgebouw "De Kapel" aan de Singelstraat overbodig. Het werd daarom regelmatig gebruikt als aula en voor begrafenissen. Verder was er nodig een zgn. "leerkamer", het huidige kleine zaaltje welke aan de pastorie was vast gebouwd. Spoedig bleek dat, als je als gemeente activiteiten wilt doen zoals: vrouwenvereniging, zondagsschool, catechisatie, je de beschikking moet hebben over een plek waar je dit kunt doen. Iedereen was er wel van overtuigd: "We hebben te weinig ruimte".

SPELERS

fluisterend ... ruimte... ruimte 4 x, steeds harder ruimte ruimte, hoofd naar achter
ruimte, ruimte, stoelen opzij en hard RUIJTE RUIJTE ...

lied wijs: Glory Glory

We zitten op elkaar geplakt
er is geen ruimte meer
een nieuw gebouw, wie geeft het ons
want zo kan het niet meer
we moeten met z'n allen
iedere week maar aan de slag
want zo komt er meer ruimte
voor de dag.

REFREIN

Ruimte, ruimte, wij vertrouwen
ruimte, ruimte, wij verstouwen
stenen, stenen, wij gaan samen
met hoop en handen aan de slag

SPELERS af naar achteren..... omkleden

VERTELLER (Hommes)

Hoe kunnen we meer ruimte maken. De mogelijkheid doet zich voor de kapel van de evangelisatie te verkopen aan de gemeente. De ruimte achter de pastorie zou dan gebruikt kunnen worden voor een verenigingsgebouw.

SPELERS terug als kerkenraadsleden

zitten rond de tafel. Vergadering bla bla bla blaonverstaanbaar
smoezend en dan een stem hard
'Mooie plannen, maar hoe doen we dat met geld !!!!' (Pim)

zang: Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld, wie heeft zoveel ping ping ping,
wie heeft zoveel geld. (lang gezicht trekken)

VROUWENSTEM

(Karla) Hebben jullie geen vertrouwen, alles hangt niet af van de centen, laten
we plannen maken en beginnen ! (plat Gronings/Duits)

SPELERS af naar achteren ... omkleden ..

VERTELLER (Hommes)

1971 Plannen besproken in de kerkenraad. Men heeft grote bedenkingen, durf het eigenlijk
niet aan. Er is te weinig geld en het grote vertrouwen van mevr. Waterholter om veel met eigen
krachten te doen ziet men eigenlijk niet zitten.

Okt. 1971 1° tekening gereed. Architect Visker (Brul)

Jan. 1972 berekening Visker fl. 88.000,00

3 febr. 1973 kerkenraadsvergadering (men durft niet, intussen is de kerkenraad in
onderhandeling met de burgelijke gemeente over verkoop van de kapel en aankoop van grond
achter de pastorie. Men komt tot een accoord.

- De burgelijke gemeente krijgt toestemming van GS
 - de kerkelijke gemeente krijgt toestemming van PKV
 - monumentenzorg geeft toestemming, mits men oude stenen gebruikt. Bakker Franken.
- Heel veel voorschriften en toestemmingen. Oude stenen, geen ramen aan de Achterstraat.

3.7.1972 Geld van de gemeente is overgemaakt.

24.7.1972 Bouwvergunning verkregen. Men durft niet te beginnen: "Waar moet het andere geld
vandaan komen"

- Voorstel mevr. Waterholter: Beginnen en zien hoe ver we komen.
- Gesprek met gemeenteopzichter Broekmans *en hulp*

...Gods wonder... wonderbare wegen van de Heer

Vrijwilligers: Nieuweschans: alleen kerkenraadsleden

Mevr. Waterholter: Leer, dhr. Risius > Berkus > Hermann > Harm . *Armaas*

15.8.1972 Start uitgraven, fundamenteën zoeken

SPELERS terug als bouwvakkers....., met hamer, schep, stenen bikkend, kruiwagen
(Karla achter kruiwagen)

Zang OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ,
 maak plaats, maak plaats, maak plaats
 we hebben stenen overal vandaan
 opzij, opzij, opzij.
 We hebben in het weekend alleen tijd
 met kruiwagens komen we aan.
 We moeten bikken, werken, sjouwen, kloppen, heisen
 opstaan en weer doorgaan
 we komen zo niet verder
 we kunnen op zondag toch niet verder gaan.
 Een andere keer misschien
 dan blijven we wel slapen.
 En kunnen dan misschien als het echt moet
 wat over koetjes, voetbal, en de lotto praten.
 Nou dag op zaterdag zijn we er wel weer
 We moeten bikken, werken, sjouwen, kloppen, heisen
 opstaan en weer doorgaan
 we kunnen zo niet verder
 we kunnen op zondag toch niet verder gaan.

doen alsof je hard werkt, ondertussen straatliedjes zingend....
 b.v. We gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet, we
 gaan nog niet naar huis, want me moeder is niet thuis etc.

VROUWENSTEM

(Karla) Werken jullie nog of zingen jullie alleen maar. (plat Duits)

SPELERS Gaan rustiger door met werken....

VERTELLER (Hommes)

September, oktober, november 1972 werd er op zaterdagen gestaag doorgewerkt.

Sept. 1972 Bodem en vloer klaar.

29.9.1972 tuin opgeruimd

Iedereen heeft zoveel stenen gebikt als nodig waren. Elke zaterdag wordt er gewerkt.

14.10.1972 IJzeren zuilen geplaatst. Steeds mooi weer.

Nov. 1972 Hulp Heidemij. bij afbraak weg

1.12.1972 IJzeren balken gemonteerd. Storm voorspelt, toch mooi weer.

20 januari 1973 werd het hoogste punt bereikt dus...RICHTFEEST...

SPELERS Hoi hoi hoi, kom jongens we krijgen een biertje.....

VROUWENSTEM

(Karla) Nee, nee GEEN ALCOHOL... Grenadine.... (plat Duits)

SPELERS af naar achteren...omkleden

VERTELLER (Hommes)

17.2.1973 Dakpannen gelegd

21.2.1973 Verbion inzake dakbedekking

3.3.1973 ijzeren balk doorgebogen

7.3.1973 dak wordt geplaatst

15.3. - 15.4.1973 Afbraak kapel (oud materiaal te gebruiken)
muren schoon boenen, opruimen, electra aanleggen.
Eind april dieptepunt: Fam. Waterholter 2 zaterdagen alleen gewerkt.
26.5.1973 Hoera de familie Waterholter heeft een vrije zaterdag !
Juni-juli Oude leerkamer wordt vernieuwd. Vloer - dak.
3.7.1973 Schenking van fl. 2.000,00. Mevr. Leeuwerke fl. 12,50 wordt fl. 30,00
21.7.1973 watermeter
6.9.1973 voeger (duur maar moet)
8.9.1973 Hansje Douglas (hart onder de riem)
19.9.1973 Hermann en zijn vader offeren een week vakantie op
6.10.1973 Altijd nog afbraak. Het buitenwerk zal klaar, maar het gaat langzaam
17.10.1973 Stucadors via Luppens
10.11.1973 Eindelijk dak klaar
17.11.1973 Tegelzetter komt volgende week
20/21.11.1973 Eindelijk zolder in de zaal klaar
24.11.1973 betonvloer zaal klaar (10 man helpen)
6.12.1973 tegelzetter begint
8.12.1973 schilder begint
12.12.1973 C.V.-monteurs beginnen
15.12.1973 Dak dicht
27.12.1973 Tegelzetter klaar
21.1.1974 Waterleiding vergeten
Februari veel klein knutsel werk
21.2.1974 Grote schoonmaak

SPELERS terug als catechisanten in de nieuwe ruimte.....
Stoelen in een wijde kring, blijde gezichten

VERTELLER(Hommes) *officiële ingebouwd name*
8 maart 1999. Rehoboth is er dus gekomen. Nu na 25 jaar nog steeds in gebruik door kerk en verenigingen.
(Eindigen met) Omdat we vertrouwen hebben in de toekomst van de kerk en Rehoboth willen we graag met u samen het bekende gezang zingen 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'

Slotlied Gezongen door allen lied 293 : 1

Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed !

woordzoeker



Woorden die je moet zoeken:



appartement, auto, badhanddoek, badpak, barbecue, bikini, blij, boottocht, camper, caravan, emmertje, fiets, flippers, genieten, hoedje, hotel, ijsje, insmeren, kamperen, kwallen, parasol, plezier, schelpen, schepje, snorkel, strand, tent, terrasje, vakantie, vliegtuig, vrij, waterschoenen, zandkasteel, zee, zeeëgel, zeepaardje, zonnebrand, zonnebril, zonnestralen, zwembad, zwembroek.



© Flevokids.net

KERKENRAAD PG Oost-Groningen

Kerkenraad

Voorzitter

Ben Wanders (Midwolda)
06-23040976, b.wanders1958@gmail.com

Scriba

Jan Bulder (Winschoten)
06-53640357; scriba@pg-winschoten.nl

Meeden

Lucy Bontjer, ouderling
Nel Walvius, ouderling

De Dollert

Jan Drewel, ouderling
Mark Hage, ouderling
Ruth Drewel, diaken

Midwolda

Frans Engelage, ouderling-kerkrentmeester
Geesje Koers, diaken

Scheemda e.o.

Albert de Roos, ouderling

Winschoten

Ina Kruizenga, ouderling
Wijbrand Meedendorp, diaken
Peter Koers, ouderling-kerkrentmeester

Pastores

Tineke Huizing, ouderling-kerkelijk werker
Richard Offringa, predikant
Gert Wybe van der Werff, predikant
Bert Altena, predikant

Colleges

College van **kerkrentmeesters**

Voorzitter is Frans Engelage
frans.engelage@hetnet.nl

College van **diakenen**

Voorzitter is Ruth Drewel
ruthdrewel@hotmail.com
Penningmeester Wijbrand Medendorp w.medendorp2@kpnplanet.nl

Bankrekening van de gemeente: **NL63 RABO 0322203724** t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen

Bankrekening van de diaconie: **NL21 ABNA 0127476709** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen

Vergaderingen kerkenraad:

moderamen vergadert op de 1e dinsdag van de maand
kerkenraad vergadert op de 2e dinsdag van de maand.

Facebook

Zie de facebookpagina: Protestantse-Gemeente-Oost-Groningen



PROTESTANTSE GEMEENTE OOST-GRONINGEN WIJK DE DOLLERT

KERKDIENSTEN mei 2024:

5-mei	9.30	Nieuwolda	ds. B.L. van der Woude	
9-mei	9.00	Oostwold	ds. G.R. Offringa	hemelvaart, koffie
12-mei*	9.30	Nieuwolda	pastor Huizing-Piersma	
19-mei	10.00	Rietkraag Oostwold	pastor T.Huizing + ds. A. Altena	pinksteren, koffie
26-mei	10.00	Nieuw Beerta	pastor Huizing + ds.vd Werff	gemeentezondag, ontbijt, koffie
2-jun	9.30	Beerta	ds. G.W. vd Werff	

12-mei*: LET OP route via Finsterwolde: Hoofdweg Finsterwolde is halverwege gestremd vanwege de Jaarmarkt. U kunt uw weg door de Siemonsstraat "achterlangs" vervolgen.

De diensten zijn live en ook later te beluisteren via www.kerkomroep.nl
kijk daar op Oostwold PG De Dollert

als e.e.a. tussentijds verandert wordt u geïnformeerd via de website.
Ook de meest actuele informatie vindt u op onze website:
<https://dedollert.protestantsekerk.net>

Voor informatie w.b. collectedoelen kijkt u op pagina 8 en 9.

